

1		Titelblad.
2		Voor dit wonderlijke verhaal gaan we terug naar de omgeving van Klundert aan het begin van de 14e eeuw..
3		<p>Boer Jan Bautoen was op zijn land aan het turfsteken. Plotseling zag hij een hostie liggen die bloedde op de plaats waar de schop de hostie geraakt had. Jan roept er meteen twee vrouwen bij en in hun aanwezigheid pakt hij de hostie op.</p> <p>De hostie begon zo te bloeden dat Jan die van schrik weer liet vallen.</p>
4		<p>De pastoor werd snel op de hoogte gebracht van deze wonderbaarlijke situatie. Hij vond het allemaal heel bijzonder en informeerde de bisschop van Luik, Theobald van Bar, hierover. De bisschop liet rechtsgeleerde Macharius de Busco naar Niervaert afreizen om te onderzoeken of hier sprake was van een wonder. Hij sprak met de drie getuigen, maar werd niet overtuigd. Daarom probeerde hij de hostie te doorsteken met een priem, maar tot vier keer toe ketste deze af. Bij de vijfde poging begon de hostie op vijf plaatsen te bloeden. Met deze ervaring ging Macharius terug naar de bisschop.</p>
5		<p>Weldra gingen vele gelovigen uit de omgeving de hostie vereren en groeide Niervaert uit tot drukbezocht bedevaartsoord. Niervaert had overigens regelmatig te maken met overstromingen en springvloeden, zoals bijvoorbeeld de Sint Elisabethsvloed in 1421. Men was bang dat de hostie door het natuurgeweld verloren zou gaan.</p>
6		<p>Jan IV van Nassau, heer van Breda en Niervaert, zag het probleem ook en besloot de hostie in de avond en nacht van 13 op 14 maart 1449 per boot naar het veilige Breda over te brengen.</p>

<p>7</p>	 <p>nieuw bedevaartsoord</p>	<p>De hostie kreeg een bijzondere plek in de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Ook in Breda zou de hostie voor wonderen hebben gezorgd, zodat de stad al vrij spoedig een bedevaartsoord werd. Jaarlijks werd op 24 juni de ommeegang of processie gehouden door de stad ter verering van de hostie.</p>
<p>8</p>	 <p>gilde van het heilig sacrament van Niervaert</p>	<p>In 1463 werd het Gilde van Niervaert ter verering van de hostie opgericht. Met een korte onderbreking in de Tachtigjarige Oorlog bestaat dit gilde nog steeds.</p>
<p>9</p>	 <p>1566: verdwenen hostie</p>	<p>De verering van de hostie eindigde in 1566 door de Beeldenstorm. De monstrans waar de hostie in werd bewaard is in veiligheid gebracht, maar de hostie is in alle commotie verdwenen. Sindsdien doen de wildste verhalen de ronde: de hostie zou zijn ingemetseld in een muur in de Grote Kerk of zou zelfs zijn opgegeten. Rond 1800 ging het gerucht dat de hostie zich zou bevinden in een kelder aan de Havermarkt, maar na onderzoek is de hostie niet gevonden.</p>
<p>10</p>	 <p>altaarstuk</p>	<p>Het altaarstuk (retabel) is tijdens de Beeldenstorm deels verloren gegaan. Tien panelen waren ondergebracht bij Bredanaars. Later zijn zes-en-een-halve paneel boven water gekomen, de rest is tot op heden nog zoek.</p> <p>Het altaarstuk is nu te bewonderen in het Stedelijk Museum Breda.</p>
<p>11</p>	 <p>einde bredaos kwartierke 8</p>	<p>Einde Bredaos Kwartierke.</p>