

<p>1</p>		<p>Titelblad.</p>
<p>2</p>		<p>Aanvankelijk was de relatie tussen de Spaanse koning Filips II en Willem van Oranje, heer van Breda, nog prima. In 1556 is de dan nog Spaanse prins te gast op het Bredase kasteel.</p> <p>Vanaf 1559 komt Willem herhaaldelijk in conflict met Filips en zijn ideeën over het katholieke geloof.</p> <p>In augustus 1566 richt de beeldenstorm ook in Breda grote schade aan.</p> <p>Op 28 maart 1568 wordt Willem wegens rebellie door Filips voor eeuwig uit de Nederlanden verbannen. Hiermee start de Tachtigjarige Oorlog, ook wel de Opstand genoemd.</p>
<p>3</p>		<p>Breda kwam in Spaanse handen en Willem van Oranje wilde graag zijn bezittingen weer terug. Hij bedacht een plan, maar doordat hij in 1584 werd vermoord maakte hij de uitwerking daarvan niet meer mee. Zijn zoon Maurits gaat hier vijf jaar later mee aan de slag met hulp van Philipp von Hohenlohe.</p>
<p>4</p>		<p>Prins Maurits komt in contact met schipper Willem Jacobsen van Bergen en zijn broer Adriaan Jacobsen uit Leur. Hun oom Adriaan van Bergen levert regelmatig turf (brandstof) aan het kasteel van Breda.</p> <p>Het plan is om soldaten onder in het ruim te verstoppen, zodat ze bij aankomst de macht over kunnen nemen. Hun bevelhebber wordt Charles de Héraugière.</p>
<p>5</p>		<p>De eerste poging wordt gedaan op de avond van 25 februari 1590, maar de schipper komt niet opdagen. Had Adriaan zich verslapen, was hij dronken of was hij gewoon bang?</p> <p>In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 maart vertrekt het turfschip dan echt richting Breda.</p>

<p>6</p>		<p>Het is koud en vochtig als er 75 soldaten onderdeks in het turfschip zitten. Door de lage waterstand moeten zij wachten op vloed, zodat ze verder kunnen varen. Het is een gehoest en gekuch van jewelste en tot overmaat van ramp zit er ook nog een lek in het schip. Door het geluid van de pomp om het water eruit te halen, wordt de drukte binnen overstemd.</p>
<p>7</p>		<p>Kort na drie uur 's nachts gaat de waterpoort open en wordt het turfschip door Italiaanse soldaten in Spaanse dienst naar binnen getrokken. Onmiddellijk wordt gestart met het lossen van de turf. Verder is het vrij stil, omdat veel soldaten in de stad vastenavond vieren en een groot deel van het leger naar Geertruidenberg was vertrokken. Men dacht dat Maurits die stad zou innemen. Maar intussen wachtte Maurits' leger o.l.v. Philipp von Hohenlohe in de buurt van Breda op het sein dat hij de stad kom innemen.</p>
<p>8</p>		<p>Het lossen gaat zo snel, dat de mannen het aan boord steeds benauwder krijgen. Adriaan van Bergen grijpt in en stuurt de soldaten met wat drinkgeld en een mooi praatje weg om ook vastenavond te vieren. De rest komt de volgende dag wel.</p>
<p>9</p>		<p>Om twaalf uur 's nachts is het zover: de soldaten klimmen één voor één uit de boot. De groep wordt door Charles de Héraugère in tweeën gesplitst. Een groep neemt het kasteel over en de andere groep gaat op weg naar de buitenpoort, zodat zij het leger van Maurits o.l.v. Von Hohenlohe binnen kunnen laten.</p>
<p>10</p>		<p>Na de nodige gevechten kregen de Spaanse en Italiaanse soldaten na enig onderhandelen een vrije aftocht. Ondertussen deed prins Maurits zijn intrede in de stad. Breda was nu weer in Staatse handen. De inwoners waren niet echt blij geworden van de machtswisseling: de katholieke stad kwam nu weer in protestantse handen en er moest flink worden betaald om de gebruikelijke plunderingen door de overwinnaars te voorkomen.</p>
<p>11</p>		<p>Einde Bredaas kwartierke.</p>